

Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.
Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend. (Tekst: Mireille Schaart)



God,
wanneer ik bid,
voel ik Uw hand op mijn schouder,
hoor ik de stem van Uw Geest,
de steun die ik nodig heb,
vandaag wel het meest.
Door U krijg ik de kracht en de moed,
om met Uw genade verder te leven,
zodat ik kan zeggen:
"Nu is het goed."

Gedicht: Lou Walraven

O, Heer
U kent mijn stil
en groot verdriet.
Ik zal moeten huilen,
maar ik wil het niet.
Ik doe groot,
maar ik weet
dat U mijn kleinheid ziet.
Ik zou willen bidden,
maar ik kan het niet.
Wat mij nog rest is hoop,
maar ook toch wel vertrouwen
dat U mijn stil verdriet
als "bidden" wilt beschouwen.

Drukwerk: Peusen Uitvaartzorg, Echt

2008 Allerzielen 2009

Vanuit de parochie van O.L. Vrouw Geboorte te Ohé en Laak namen wij afscheid van

Lena Pex – Beerens	97
Adri van de Laar	65
Gertie Bakkus	54
Truus Peulen – Meuwissen	78
Kitty van Hövel tot Westerfliet – Wezenfeld - Wiering	66
Rika Wenzel - Smits	80
Liske Maessen – Sleuters	80
Mia Knarren	88
Lies Opgenort – Pustjens	73
Til Mofers – Janssen	82
Hans van Hövell tot Westerfliet	98
Louis Thomassen	92